

PAX 75 jaar

75 jaar geleden richtten acht katholieke jongeren Pax Christi Nederland op. Ze legden daarmee het fundament voor de Nederlandse Vredesbeweging PAX. Naast het trauma van de Tweede Wereldoorlog, gloorde er hoop op een vredige toekomst. Het jubileum zal daarom dit jaar centraal staan in de Vredesweek. 75 jaar later is er opnieuw oorlog in Europa, met loopgraven, bombardementen en vluchtelingen. Ook wereldwijd nemen conflicten de laatste 10 jaar toe, met Soedan als recent voorbeeld. **Vredeswerk is nog altijd nodig.**

Overall in de wereld, waar brandhaarden van oorlog, geweld en onenigheid zijn, ondersteunt PAX de lokale initiatieven van mensen, die zich inzetten voor vrede. Nederland blijft gelukkig een baken van rust. Maar wie kijkt, ziet dat Europa gevluchte gezinnen met geweld terug de zee indrijft. Wie leest, observeert dat het vertrouwen in politiek en overheid afneemt. Wie luistert, hoort hoe stereotypering een vast propagandamiddel is geworden. Dat ondermijnt het onderlinge gesprek en vertrouwen en onze vredige samenleving. Onze democratische rechtstaat functioneert, maar er wordt aan geknabbeld. Als vredesbeweging trekken wij ons dit aan. 75 jaar later is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Zij moet gekoesterd, beschermd en gemaakt worden, dichtbij huis en ver weg.

Daarom houden wij op donderdag, 21 september van 16.00-17.00 uur de **Vredesontmoeting** op het Stadhuisplein te Leiden. Wij willen laten zien, dat Vrede ons ernst is en dat wij in onze eigen omgeving actief willen bijdragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving. Komt u ook?

“(On)vrede, wat nu?” het thema van de Vredesweek, die van 17 t/m 25 september wordt gehouden. **Vrede en onvrede in Nederland.** Ja, we hebben vrede, maar is dat wel zo als maatschappelijke organisaties de staat aanklagen, omdat de overheid niet voldoet aan de zorgplicht. Denken we dan aan institutioneel racisme, de Toeslagenaffaire, de gasboringen in Groningen of door niet effectief in te grijpen in de woningcrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis of de crisis in de opvang van vluchtelingen. De apathie van voorheen (‘dat is nou eenmaal zo’) maakt plaats voor strijdvaardigheid. Daarom gaan in de Vredesweek overall in het land de ‘Ambassades van Vrede’ in gesprek met burgers om te bewerkstelligen, dat we niet tegenover elkaar, maar met elkaar gaan bouwen aan een inclusieve vrede. Hier in Nederland.

PAX 75 jaar. Laten we bidden om Vrede en om zegen over de vredesinitiatieven van de werkers van PAX. Echter: Bij een jubileum hoort ook een geschenk. Met instemming van de Beheercommissie en de Pastoraatsgroep houdt de werkgroep MOV/Diaconie een kerkdeurcollecte op zondag, 17 september. Met

de opbrengst willen wij de medewerkers van PAX bij hun inzet om wereldwijd vrede mogelijk te maken een steuntje in de rug geven.

Mocht u de collecte missen? Uw donatie is welkom op rek. nummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Pax-Utrecht.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.