



De Haan van de Petrus richting Zuid

Parochie HH Petrus en Paulus, Regio Zuid

februari 2017

Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12

Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden

Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelaes, Rijndijk 283, Leiden

Pastoor Walter P.L. Broeders, pastoor Jeroen H. Smith, diaken Gerard J. Clavel

Pastoraal werkers: Marlène Falke-De Hoogh, Bas van Pampus

Contactgegevens: zie parochieblad Rondom de Kerk, www.rondomdekerk.nl

Noodtelefoon: 06 13 29 54 36 (voor acute pastorale hulp)

Kerkbijdragen Sint-Petrus: NL04 INGB 0002 5541 52, Misintenties: NL15 INGB 0003 5318 11

Contact Sint-Petrus: 071-5121912, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl

Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email

Weekendvieringen februari 2017

za 04	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 05	Petrus	09.30	Eucharistie, pastoor Broeders, Petruskoor
	Antonius	11.15	Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor
	Hartebrug	11.15	Eucharistie/KWD, pater Van Ulden, Hartebrugkoor
za 11	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
zo 12	Maria M	09.30	Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor
	Hartebrug	11.15	Eucharistie, pater Van Ulden, Schola Cantorum
za 18	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
zo 19	Petrus	09.30	Eucharistie, pater Van Ulden, Petruskoor
	Antonius	11.15	Eucharistie, pater Van Ulden, Lam Godskoor
	Hartebrug	11.15	Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor
za 25	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith, Cantorij
zo 26	Maria M	09.30	Eucharistie, pastor Kurvers, Kinderkoor de Vlammetjes
	Hartebrug	11.15	Eucharistie, pastor Kurvers, Schola Cantorum

Doordeweekse vieringen

dinsdag	Petrus	09.00	dagkapel, eucharistie
donderdag	Hartebrug	12.30	kerk, eucharistie
vrijdag	Petrus	09.00	dagkapel, eucharistie
elke 1e dinsdag	Zijlpoortkapel	10.00	eucharistie
elke 2e woensdag	Petrus	11.00-12.00	open kerk

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de overige parochiekernen.

Van zaaien en oogsten

Het lijkt wel of de feesten die in het jaar te vieren zijn, steeds eerder beginnen. Toen ik begin januari voor boodschappen de stad in ging, werd ik verrast door de aanblik van de eerste paaseieren en paasversiering. Een vreemde ervaring, de koningen zaten nog bij de stal en de H.Familie was nog in Bethlehem. Ook de eerste Valentijnskaart mocht ik vroeg ontvangen. Na mijn confrontatie met de vroege 'paas' was dat niet echt een verrassing. Helaas geen kaart van een stille liefde, maar van een bedrijf, een soort van reclame dus. De kaart was afgedrukt op een, op het eerste oog, wat smoezelig papier. Wit met een raar soort spikkeltjes. Het postscriptum verklaarde echter veel. Er stond: 'ps. Dit is niet zomaar een kaart, gooi hem niet weg maar stop hem in de grond en wie weet ontstaat er op den duur iets moois, iets nieuws. Want: wie zaait zal oogsten.' Een kaart met opdracht dus. Met name dit laatste stukje tekst boeide mij zeer en ik vroeg me af of de schrijver zou weten dat dit spreekwoord een Bijbelse oorsprong heeft. We vinden deze tekst terug in de brief van Paulus aan de Galaten (Galaten 6:7-9) daar lezen we: 'Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.' Zo uit zijn verband gehaald, staat het er bijna dreigend. Zoiets als pas maar op, let goed op wat je doet want je krijgt het terug. Toch lijkt dat niet de bedoeling van deze tekst, het is een bemoediging van Paulus aan de Galaten en aan ons als lezers van nu om het goede te doen. Of zoals de Valentijnskaart belooft te zaaien, opdat er iets moois kan groeien. Maar dan; hoe weten we nu of we het goede doen? Soms is dat menselijkerwijs niet altijd zo duidelijk. Ook daar helpt ons de Bijbel en wel in de gelijkenis van de boer die op zijn akker zaait. In de nacht komt de vijand en strooit er onkruid tussen. De knechten zien dat en willen meteen aan de slag gaan om het onkruid eruit te trekken. De boer houdt ze tegen en zegt: 'Nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst.' Een verstandige boer, dan immers kun je goed zien wat onkruid is en wat goed gewas (Mt 13:24-30).

Zo denk ik ook dat het in ons leven is, we moeten niet te bang zijn om te zaaien, niet te bang zijn om het verkeerd te doen. Als we het de tijd geven, wordt wel duidelijk wat onkruid is en wat het goede. Of we afgerekend worden op ons onkruid? Ook daar hoeven we niet bang voor te zijn. Iedere dag biedt duizend kansen tot ommekeer tot aan het prachtige sacrament toe dat ons van Godswege is gegeven om ons met Hem te verzoenen. Ik weet niet wat u doet, maar ik ga maar eens zaaien. *Pw Marlène Falke-de Hoogh, TOC*

Het Heilig Vormsel in 2017

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur wordt door bisschop J.H.J. van den Hende het Heilig Vormsel toegediend in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude – Rijndijk. De tieners die volgens de ledenadministratie in aanmerking komen voor het ontvangen van dit sacrament, hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Mocht uw zoon of dochter geen uitnodiging hebben ontvangen, maar hieraan wel willen deelnemen, neem dan even contact op met pastoor Smith (jhsmithpr@gmail.com) of met Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com). Op donderdag 16 februari is om 20 uur in het Petruszaaltje een ouderavond Vormelingen.



Week van Barmhartigheid



Ook dit jaar nodigen we u weer uit om de volgende woorden van Jezus in uw hart te laten spreken en u in te zetten voor de naaste: *Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.* (Mt 25:35-36). Van **12 t/m 18 maart** zijn er weer diverse activiteiten waarop u kunt inschrijven. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten ten behoeve van ouderen en hulpbehoevendenden; u kunt meehelpen met het onderhoud van de Zijlpoortbegraafplaats of helpen bij de Voedselbank. Ieder jaar blijkt dat de deelnemers het ervaren als een bron van zegen. Op **zaterdag 18 maart** sluiten we de week gezamenlijk af met de H.Mis in de H.Lodewijkkerk om 9.30 uur. Daarna gaan we onder genot van een kopje koffie+ met elkaar in gesprek over onze ervaringen. Een aantal weken voor de start zal in de parochiekernen het programma met de activiteiten worden uitgedeeld en komen er inschrijfflijsten te liggen. We hopen dat velen van u deelnemen want de werken van barmhartigheid blijven actueel. Kijk op www.katholiekleiden.nl voor meer informatie.

Diaconie

- **Rita's Reisbureau** is een kleine organisatie die bemiddelt tussen mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en mensen die graag in Nederland op vakantie willen maar het niet kunnen betalen. In de zomer van 2016 kon deze stichting beschikken over 18 accommodaties die in totaal voor 84 weken beschikbaar waren. De behoefte aan gesponsorde vakanties is nog altijd vele malen groter dan het aanbod. Rita's Reisbureau vraagt daarom uw hulp. Meer informatie via info@ritasreisbureau.nl
- Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. De Petruskerk is ook inzamelpunt.
- Graag maken wij u attent op het **Sociaal Wijkteam Roodenburg**, dat vragen kan beantwoorden op het gebied van zorg en welzijn.
- Mogen wij op u blijven rekenen voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank? Elke eerste maandag van de maand worden de producten opgehaald.



Concert in de Hartebrugkerk

Zaterdag 25 februari om 19.30 uur speelt het Nederlands Studenten Kamerkoor 'Emotioneel Abstract' met o.a. *Donde habite el olvido* geschreven door Joost Kleppe. 'Emotioneel Abstract' varieert van abstracte klankwolken tot ontroerende, grappige of beklemmende muziek. De muziek is verbonden met kunst: gedichten, beelden en schilders vormen de inspiratie voor de componisten. Het NSK zet noten van het papier om in hoorbare, zichtbare en voelbare muziek. Info en reservering: www.nskk.nl

Catecheseavonden in februari

De folder met daarin de Catechese-activiteiten van de eerste helft van 2017 vindt u achterin de kerk en zijn ook te vinden in de bijlage bij deze Haan.

Misintenties vieringen in de Petruskerk

Vrijdag 03 februari : Corrie Faas, Catharina van Loon, Frans Nijssen

Zat./zon. 04 en 05 februari: Karel Bostoën, Nico Bosman, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Pater Jan van Duijnhoven ofm, Hans Engel, Paul Huisman, Koos Mentink, Maria van der Meijden-van der Meer, Nicolaas Regter, Familie van Schaik-Overes, Overleden ouders van Schie-van der Drift, Theo van der Voorn, Overleden Fam. Vreeburg-Goddijn

Dinsdag 07 februari: Berta Bull-Weber, Franciscus Smit

Vrijdag 10 februari: Frans Nijssen, Isaac Overdijk, Catharina Pieterse-Laterveer, Cornelia Redegeld-Prins

Zaterdag/zondag 11 en 12 februari: Karel Bostoën, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Pater Jan van Duijnhoven ofm, Koos Mentink, Nicolaas Regter, Cisca Verhaar

Dinsd. 14 februari: Corrie Faas, Catharina van Loon, Maria van der Meijden-van der Meer

Vrijdag 17 februari: Berta Bull-Weber, Franciscus Smit

Zat./zon. 18 en 19 feb.: Karel Bostoën, Nico Bosman, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Pater Jan van Duijnhoven ofm, Hans Engel, Koos Mentink, Nicolaas Regter, Familie van Schaik-Overes, Annelies Vreeburg, Overleden Fam. Vreeburg-Goddijn, Wim Vreeburg

Dinsdag 21 februari: Frans Nijssen, Isaac Overdijk, Catharina Pieterse-Laterveer, Cornelia Redegeld-Prins

Vrijdag 24 februari: Corrie Faas, Maria van der Meijden-van der Meer

Zat./zon. 25 en 26 februari: Karel Bostoën, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Pater Jan van Duijnhoven ofm, Koos Mentink, Nicolaas Regter, Cisca Verhaar

Dinsdag 28 februari: Berta Bull-Weber, Franciscus Smit

Familieberichten Petruskerk



Pater Jan van Duijnhoven ofm (81 jaar) is op 14 januari 2017 in zijn woonplaats Voorhout overleden. Hij tobde al langere tijd met zijn gezondheid, maar toch ging hij nog regelmatig voor in de parochiekernen van de Hartebrug en Lam Gods.

Overleden op 12 januari 2017: de heer Isaac Overdijk (48 jaar), Burggravenlaan. Overleden op 21 januari 2017: de heer Nicolaas Regter (93 jaar), weduwnaar van Elisabeth Bax, laatst verzorgd in Wijckersloot, Oegsteest.

Dat zij allen mogen rusten in vrede.

Financiën van de Petruskerk

De collectes in de eerste drie weekends van januari brachten €1.020 op, een mooi begin van het jaar. De Adventsactie bracht in totaal € 238 op, een mooi bedrag. Het komt ten goede aan het project van Straatkinderen in Rwanda. De organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad Kigali op straat leven en vangt deze kinderen op om hen daarna terug in hun gezin te kunnen plaatsen. Een mooie bestemming. Alle kernen dragen met hun Adventsactie aan dit doel bij.